



Σχετικά με την κατάσταση στην ΕΡΤ

Ακυβέρνητο καράβι σε φουρτούνα μοιάζει η εταιρεία, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.

Από την πρώτη κιόλας συνάντηση με τον Διευθύνοντα είχαμε αναδείξει τις δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει μετά την εφαρμογή του απαράδεκτου οργανογράμματος στην εταιρεία, που δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να βολέψει κάθε λογής υποχρέωση. Τα προβλήματα είναι πια ορατά και η Διοίκηση, σε ρόλο θεατή, βλέπει τα θλιβερά γεγονότα απλά να πολλαπλασιάζονται σε όλο το φάσμα της εταιρείας.

Οι θλιβεροί εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΕΡΤ στα υπηρεσιακά συμβούλια αντί να βλέπουν τη ρίζα του προβλήματος, το παίζουν δικαστές και πουλούν εκδούλευση κατά το δοκούν.

Όσο για τη Διοίκηση παρά τις ρητές δεσμεύσεις της για αλλαγές, είπαμε, δεν θέλει να «σπάσει αυγά». Με αυτό τον τρόπο βέβαια η ΕΡΤ γίνεται καθημερινά περίγελος της κοινωνίας.

- Μηνύσεις μεταξύ προϊσταμένων και εργαζομένων σε περιφερειακούς σταθμούς.
- Χειροδικίες μεταξύ συναδέλφων λόγω ανυπαρξίας προϊσταμένων και διευθυντών.
- Συνεχόμενες δυσλειτουργίες στα Σαββατιάτικα ματς που υποτίθεται ότι δείχνουμε σε παράλληλη μετάδοση (ζητήθηκαν άραγε ευθύνες και αν ναι από ποιους;).
- Απαξίωση και αφαίμαξη τμημάτων που άλλοτε ήταν τα καμάρια της ΕΡΤ.
- Εν αναμονή Γενικοί Διευθυντές (δεν φταίνε οι ίδιοι) που δεν μπορούν να πάρουν ούτε να τους ζητηθούν ευθύνες.
- Ποιος ξέρει άραγε ότι η ΕΡΤ έχει κατ' αποκλειστικότητα την τελευταία συνέντευξη του Γιάννη Μπεχράκη και δεν κατάφερε να την παίξει στη μνήμη του ακόμα και σήμερα; (η Διοίκηση και βέβαια το ξέρει!!!).
- Κατά τον προηγούμενο Διευθύνοντα, η ΕΡΤ δίνοντας 25 εκατ. ευρώ το χρόνο εξυγιαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε εξάλλου πρόσφατα στον αγώνα ΠΑΟ-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που διεκόπη λόγω εισβολής φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία εξυγίανση! Η ΕΡΤ θα ζητήσει αποζημίωση;!

- Για το «ανεκτίμητο» προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τον υπουργό κ. Βασιλειάδη, ποιος ιθύνων νους αποφάσισε να παίξει το ντέρμπι τον δύο αιωνίων μόνο στο ΕΡΤ Sports και όχι, τουλάχιστον αυτό, σε παράλληλη μετάδοση και στην ΕΡΤ1, ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση. Αμέλεια άραγε;
- Απειλές σε συναδέλφους από Διευθυντές.
- Παράλογες και θρασύτατες αξιώσεις από «εκπομπάρχες» που θα μας δείξουν τάχα το κακό τους πρόσωπο.
- Κρυφές συσκέψεις για μεταδόσεις που έγιναν χωρίς καμία υποχρέωση (με εντολή ποιου άραγε;).
- Συνεχής απαξίωση συναδέλφων και ειδικοτήτων, τώρα και με τη βούλα της Διοίκησης. Στην ΕΡΤ3 εγκρίθηκε εκπομπή που θα γυρίζεται με κινητό τηλέφωνο. Οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ3 που κατέχουν διοικητικές θέσεις δεν πρέπει να ξεχνούν από που προέρχονται. Θα μας βρείτε απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες ανοίγουν τον Ασκό του Αιόλου για να μπορούν να νομιμοποιούνται κάποιοι να κάνουν τους οπερατέρ, τους ηχολήπτες, τους σκηνοθέτες, στην τιμή του ενός. Ντροπή! Επίσης, να σας επισημάνουμε ότι δεν είναι και τόσο αριστερό αυτό, επειδή είστε και ευαίσθητοι!

Και επειδή αναφερθήκαμε και στην ΕΡΤ3 - αλήθεια, τη θυμάται κανείς; Γιατί την ξεχάσατε ακόμη και στη φιέστα για την παρουσίαση του νέου προγράμματος (αν είναι δυνατόν Μάρτη μήνα). Ας υπογραμμίσουμε τα εξής:

- Το Οργανόγραμμα της ΕΡΤ3 ακόμη αγνοείται. Βρίσκεται, μας λένε, σε διαβούλευση. Υπενθυμίζουμε ότι η ΚΥΑ "βγήκε" πιο γρήγορα.
- Η "χρησιμοποίηση" ειδικοτήτων όπως αυτή των Διευθυντών Παραγωγής στην ενημέρωση και ειδικότερα στις Ειδήσεις και σε ρόλο Δημοσιογράφου Παραγωγού είναι καιρός να σταματήσει.
- Και Διευθυντής...και υποψήφιος;! Και το κανάλι στον αυτόματο πιλότο. Μόνο στην ΕΡΤ3.

- Με ποιο άραγε σκεπτικό "κόπηκαν" ξαφνικά τα εκτός έδρας των οδηγών και των Δ/ντων Παραγωγής από τις Αθλητικές μεταδόσεις της ΕΡΤ3 και ειδικά της Football League;
- Για πόσο ακόμη στην ΕΡΤ3 θα εφαρμόζεται η...προφορική εντολή;

Όλα αυτά και άλλα πολλά, συνθέτουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον (που καμία σχέση με τις φιέστες σας δεν έχει), μέσα στο οποίο οι συνάδελφοι καλούνται πάντα με επαγγελματισμό και συνέπεια να κάνουν τη δουλειά τους.

Σας καλούμε άμεσα να πάρετε πρωτοβουλίες, ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος απερίσπαστος να κάνει τη δουλειά που ξέρει και μπορεί, χωρίς τουλάχιστον, οι εκλεκτοί σας να γίνονται τροχοπέδη στην προσπάθειά μας για μια καλύτερη Δημόσια Τηλεόραση, την οποία θα συνεχίσουμε, όποτε χρειαστεί, να υπερασπιζόμαστε ακόμα και όταν εσείς θα έχετε φύγει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ