

# ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

email: [filarakia05@yahoo.gr](mailto:filarakia05@yahoo.gr)

Η εφημερίδα των μαθητών της ΣΤ του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλανδρίου  
Τεύχος 6 Ιανουάριος 2014 Περίοδος Β'

## Σποροφύτευση βελανιδιάς στο άλσος Βεΐκου (Τουρκοβούνια)

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου οι μαθητές της έκτης τάξης πήγαν εκδρομή στο άλσος Βεΐκου (Τουρκοβούνια) για σποροφύτευση βελανιδιάς. Αυτή τη δραστηριότητα την οργάνωσαν οι



γυμναστές του σχολείου μας, ο κ. Κώστας Τασιούλης και η κα Λίτσα Ζήση σε συνεργασία με τους δασκάλους των τμημάτων της ΣΤ κα Σοφία Μπιτσάνη και κ. Βασίλη Φουρτούνη και είναι μέρος ενός συνολικού περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούμε.

Το άλσος που πήγαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ωραίο. Υπήρχαν πολλά δέντρα και ανάμεσα στα άλλα, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, μία καντίνα και ένας χώρος με καθίσματα όπου

Συνέχεια στη σελίδα 7

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

**Παγκόσμιες Εορτές** Σελίδα 2

**Α μπε μπα μπλον του κείθε μπλον** Σελίδα 2

**Πηνειός Ποταμός** Σελίδα 4

**Το σπήλαιο Κάψια** Σελίδα 4

**Το νησί των Χριστουγέννων** Σελίδα 5

**Συγχρονισμένη κολύμβηση** Σελίδα 5

**Η ρυθμική γυμναστική** Σελίδα 5

**Κωμωδύσεια** Σελίδα 6

**Γνωριμία με το ψάρεμα** Σελίδα 6

**Αλμπερτ Αϊνστάιν, μια ιδιοφυΐα!** Σελίδα 8

## Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

### Αξιοποίηση με σεβασμό στο περιβάλλον Συνέντευξη με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου

Ο ποταμός Αχελώος πηγάζει από τα κορφοβούνια της Πίνδου και αδειάζει την κοίτη του στη θάλασσα, δυτικά της πόλης του Μεσολογγίου. Λίγο πιο ανατολικά εκβάλλει ο ποταμός Εύηνος που ξεκινά από τα βουνά της Ρούμελης. Τα δύο ποτάμια δημιουργούν ένα υδροτοπικό σύμπλεγμα. Στο κέντρο κυριαρχεί, με τη μεγαλύτερη έκταση, η αβαθής λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, που απλώνεται σε μήκος 50 χιλιομέτρων απέναντι από τον Πατραϊκό κόλπο. Βόρεια, εισχωρεί στην ακαρνανική γη, ενώ στα ανατολικά μοιάζει να στρογγυλοκάθεται δίπλα στην ακτογραμμή, αυτής της Κλείσοβας με τα 22.000 στρέμματα νερού να κρύβουν τον πιο πλούσιο ιχθυοπαραγωγικό βυθό της χώρας.

Η λίμνη αυτή συμφώνα με τον αρχαίο διάσημο γεωγράφο Στραβώνα ονομαζόταν Κυνία και έδωσε από πολύ παλιά τροφή και στέγη στον άνθρωπο. Στις όχθες της εμφανίστηκαν μερικοί από τους αρχαιότερους οικισμούς του ελλαδικού χώρου. Η Αιτωλία, όπως ονομαζόταν τότε η έκταση γύρω της, κατοικήθηκε από τους Αιτωλούς και τους Κουρήτες.

Στην περιοχή αυτή πολλές πόλεις-κράτη άκμασαν και έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Η Καλυδώνα (σημερινό Κρυονέρι) σύμφωνα με τον Όμηρο ήταν μία από τις πέντε ισχυρές πόλεις της Αιτωλίας. Εδώ βρισκόταν η πόλη Πλευρώνα, ένα μεγάλο αστικό κέντρο της εποχής.

Συνέχεια στις σελίδες 3



## Ως τη άκρη του ονείρου Συνέντευξη Β. Λέκκα - Κ. Σταμουλάκη

Η παράσταση που παρακολούθησε στις 22 Δεκεμβρίου 2013 το σχολείο μας «Ως την άκρη του ονείρου» στην Παιδική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με ερμηνευτή τον Βασίλη Λέκκα.



«Ως την άκρη του ονείρου» είναι ένα θεατρικό έργο που θέλει να μεταδώσει την άποψη στα παιδιά ότι πρέπει να αγωνίζονται για να φτάνουν ως την άκρη του ονείρου τους!!

Η παράσταση μιλούσε για ένα νεαρό κορίτσι, την Πετρίνα που είχε χάσει τους γονείς της σε μικρή ηλικία και αποφάσισε να κάνει ένα μακρινό ταξίδι στο Μαροκούν για να βρει τον μοναδικό της συγγενή, τον παπού της. Σε αυτόν το μακρινό δρόμο συναντά πολλές

Συνέχεια στις σελίδες 10