

## Οι εκλογές του Συλλόγου Γονέων

Φέτος είχαμε εκλογές στο Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας.

Αρχικά έγινε ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. από τον Προέδρου του κ. Αντώνη Καμπάνη για όσα έκανε στη θητεία του. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης μεταξύ των άλλων:

- Έγινε πρόταση να ζητηθεί από το Δήμο σχολικός τροχονόμος για το πρωί κατά την προσέλευση των μαθητών και το μεσημέρι κατά την αποχώρηση.

- Επίσης ειπώθηκε ότι είναι αναγκαία η συνδρομή (οικονομική συνεισφορά) των γονέων για την κάλυψη κάποιων αναγκών του σχολείου.

- Κάποιοι γονείς υποστήριξαν ότι είναι απαραίτητη η πεζοδρόμηση έξω από το σχολείο για την ασφάλεια των μαθητών.

- Άλλοι ζήτησαν να γίνει πλακόστρωση του κηπάριου καθώς και του χώρου περιμετρικά από τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων των εκπαιδευτικών.

- Ζητήθηκε να μπουκωνάκια στο απέναντι πεζοδρόμιο για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα.

- Έγινε έγγραφη αναφορά ώστε ν' ανοιχθεί πόρτα από την πλευρά του Νηπιαγωγείου. Όμως αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα: υψηλό κόστος, εμπλοκή άλλων φορέων, όπως η Πολεοδομία.

- Ένα άλλο θέμα ήταν η τραπεζαρία του ολοήμερου. Οι γονείς πρότειναν να φύγει από την αίθουσα εκδηλώσεων και να πάει σε κάποιο άλλο ανεξάρτητο χώρο. Επειδή και εδώ υπάρχει υψηλό κόστος έχουν γίνει ενέργειες και πρόταση ν' αναλάβει την πληρωμή των υλικών ο Σύλλογος και την οικονομική εργασία τα συνεργεία του Δήμου.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός από την ταμεία του Συλλόγου κα Ζώτου, ο οποίος έγινε ομόφωνα αποδεκτός από τους παρόντες γονείς και προκηρύχθηκαν εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 17/10/12.

Την Τετάρτη 17/10/12 πραγματοποιήθηκαν, λοιπόν, οι εκλογές για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας και εκλέχθηκαν οι εξής: **Καμπάνης Αντώνης** πρόεδρος, **Θεολόγος Μπόσδας**, Αντιπρόεδρος, **Πολυδώρου Ξένια** Γραμματέας, **Χαχάμη Αγγελική** Ταμίας και **Σιόμπολα Ελένη**, **Μικελάκης Μάνος**, **Διονυσόπουλος Κώστας** μέλη τέλος **Σεμιτάκη Ελένη** και **Ψυχογιού Βάσω**, αναπληρωματικά μέλη. Θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δουλειά σε όλους!!!

**Η συνέντευξη με τον επανεκλεγέντα πρόεδρο κ. Καμπάνη**  
Εμείς συναντήσαμε τον επανεκλεγέντα πρόεδρο κ. Καμπάνη και είχαμε την παρακάτω συζήτηση.



**Κύριε Καμπάνη, γιατί επιδιώξατε να επανεκλεγείτε ως πρόεδρος στις φετινές εκλογές;**

Αυτή η εργασία είναι πολύ δύσκολη για μένα μιας και τα κίνητρα για να δηλώσεις συμμετοχή σε εκλογές είναι πάρα πολλά και κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Θα σας πω όμως γιατί ασχολήθηκα με τον σύλλογο από την πρώτη ημέρα που έφερα το παιδί μου στο σχολείο. Με ενδιέφερε πάντα να μην αφήνω τα πράγματα στην τύχη τους αλλά να έχω ένα λόγο για ό,τι με αγίζει ως άνθρωπο και μέλος της κοινωνίας μας. Πιστεύω στην ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά και αυτός είναι ο λόγος που έθεσα υποψηφιότητα στις προηγούμενες εκλογές. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πολύ μεγάλες (σε χρόνο, κόπο και ψυχολογική φόρτιση) και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν στιγμές που η κούραση σε κάνει να θέλεις να σταματήσεις. Κάπως έτσι σκεφτόμουν και εγώ μόλις τελείωσε η χρονιά. Τώρα θα σας πω τι με έκανε να ξαναβάλω υποψηφίους για το ΔΣ του συλλόγου. Η αιτία ήταν μια συζήτηση με το γιο μου όταν με ρώτησε αν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα το καλοκαίρι πριν αρχίσει το σχολείο. Αυτή η συζήτηση ήταν καθοριστική για μένα γιατί ένα παιδί σου δίνει να καταλάβεις πόσο απαραίτητος είσαι ως γονιός και πόσο ανάγκη είναι να βοηθάς τα παιδιά παντού και το σχολείο είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους. Έτσι έβαλα ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές και οι γονείς μου εμπιστεύτηκαν πάλι το ρόλο του προέδρου.

**Κύριε Καμπάνη τι σκοπεύετε να κάνετε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων την επόμενη διετία;**

Ο σύλλογος είναι μια μορφή οργάνωσης που έχει δημιουργηθεί από την ανάγκη των γονέων να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου που επέλεξαν να στείλουν τα παιδιά τους. Στα προηγούμενα 4 χρόνια που παρακολουθώ τον σύλλογο ως μέλος του και τα δύο τελευταία χρόνια ως πρόεδρος του ΔΣ ο σύλλογος έχει κάνει πολύ μεγάλες και τις περισσότερες φορές επιτυχημένες προσπάθειες για να περνάει καλά τα παιδιά, να βελτιώνονται οι συν-

θήκες παραμονής αλλά και εκπαίδευσης των παιδιών. Έτσι ζήσαμε όλοι μας πολλές δραστηριότητες που είχαν στόχο 3 πράγματα:

**α.** Να περνάει ευχάριστα τα παιδιά με εκδηλώσεις, επιδείξεις, γιορτές.

**β.** Να βοηθήσουμε στο εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων με την προσφορά διαφόρων εκπαιδευτικών μέσων (βιβλία, χάρτες, προτζέκτορες κλπ) κ.α.

**γ.** Να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις υποδομές του σχολείου (φύλαξη, καθαριότητα, βελτίωση των συνθηκών των αιθουσών κ.α.). Ο νέος σύλλογος πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει και για τα επόμενα δύο χρόνια στην ίδια κατεύθυνση όμως με νέες ιδέες που ήδη υπάρχουν αρκετές (δημιουργία ιστοσελίδας του σχολείου, προσφορά και νέων εκπαιδευτικών μέσων, απαραίτητες αλλαγές στην υποδομή των κτιρίων). Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με την ταυτόχρονη αύξηση της συμμετοχής των γονιών που τόσο την έχουμε ανάγκη στις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Επίσης το άνοιγμα του σχολείου προς την γειτονιά μας είναι σημαντικό και πιστεύω ότι και με την βοήθεια σας αλλά και των υπολοίπων μαθητών θα μπορέσουμε να κάνουμε το σχολείο κύτταρο δραστηριοτήτων για το καλό όλων (πρωτοβουλίες με οικολογικό χαρακτήρα ή εκδηλώσεις με ευρύτερο ενδιαφέρον θα μπορούσαν να βοηθήσουν). Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε οι γονείς που είναι στον σύλλογο αλλά και με τους δασκάλους σας και με την απαραίτητη συμμετοχή σας θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα την επόμενη διετία.

**Τι όνειρα έχετε για το σχολείο;**

Η ερώτηση είναι πολύ καλή γιατί πάντα θα πρέπει να έχουμε ένα «όραμα», αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο αντί «όνειρα», που θα δίνει την κατεύθυνση για ότι κάνουμε ως σύλλογος αλλά και ως άτομα που θεωρούμε τους εαυτούς μας ενεργούς πολίτες και μας ενδιαφέρει το σχολείο που πάει το παιδί μας. Το όραμα αυτό για το σχολείο είναι: Ευτυχημένα παιδιά με την καλύτερη εκπαίδευση.

**... και για τον Σύλλογο;**

Όλοι οι γονείς κοντά στο σχολείο που με την βοήθειά τους θα επιτευχθεί το όραμα για το σχολείο. Όλοι μαζί παιδιά, δάσκαλοι και γονείς, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω όμως να πω και δύο λόγια για την καταπληκτική πρωτοβουλία που είχε η τάξη σας μαζί με τον δάσκαλο σας, για την έκδοση της εφημερίδας του σχολείου. Το λέω αυτό γιατί με την συνεχή βελτίωση που όλοι βλέπουμε στην εφημερίδα είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ των παιδιών αλλά και παράδειγμα για επικοινωνία μεταξύ των γονέων που όλοι έχουμε ανάγκη.

Πιστεύω ότι η εφημερίδα αυτή θα πάρει μια μόνιμη και σταθερή μορφή και στα επόμενα χρόνια και σίγουρα εσείς που είσαστε οι πρωτοπόροι θα μεταφέρετε στις επόμενες τάξεις την κληρονομιά της για να συνεχίσουν το έργο σας.

**Ελένη Πολυδώρου, Βασιλική Τσουβαλιά**

Συνέχεια από τη σελίδα 3

## ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ

εκείνη την εποχή.

**Εκείνη την εποχή οι Γερμανοί έκαναν αντίποινα για κάθε αντιστασιακή ενέργεια. Έχετε κάποιο περιστατικό να μας διηγηθείτε;**

**κα Βάσω:** Ακούστε παιδιά, έναν Γερμανό σκότωναν οι Έλληνες και σαράντα Έλληνες σκότωναν οι Γερμανοί! Βάζανε φωτιά και καίγανε τα σπίτια. Τι να σας πω φρίκη.

Μόλις τελείωσαν αυτά ήρθε ο εμφύλιος. Πήγαιναν οι ταγματασφαλίτες και έκαιγαν τα σπίτια των ανταρτών και αυτοί με τη σειρά τους έκαιγαν τα σπίτια των ταγματασφαλιτών. Να βλέπεις τα σπίτια ολόκληρου χωριού να καίγονται. Αυτά γίνονταν τότε, παιδί μου.

**Εκείνη την εποχή τα σχολεία λειτουργούσαν;**

**κα Βάσω:** Όχι δεν λειτουργούσαν. Πώς να λειτουργήσουν τότε κανονικά, αγάπη μου; Βαρούσαν οι σειρήνες και τα παιδιά έφευγαν από τα σχολεία για να κρυφτούν. Τι κανονικά να λειτουργήσουν σε αυτή

τη δύσκολη εποχή; Στο πόλεμο λειτουργεί τίποτα κανονικά; Δεν λειτουργούσαν λοιπόν τα σχολεία.

**Πώς νιώσατε όταν στη πατρίδα ήρθε η πολυπόθητη λευτεριά; κα Βάσω:** Όταν έφυγαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί νιώσαμε μεγάλη χαρά γιατί είμασταν πια ελεύθεροι. Απελευθερωθήκαμε. Χαρά, πανηγύρια, χοροί, γλέντια. Όλοι οι άνθρωποι χαιρόνταν. Μπορούσες να μη χαρείς αφού έφυγε ο εχθρός από την πατρίδα; Ήμασταν πια ελεύθεροι!!

Βέβαια σε λίγο θα διαπιστώναμε ότι μας περίμενε μια άλλη τραγωδία, ο εμφύλιος που είπαμε και πιο πριν που ήταν πιο τραγικός και από τον πόλεμο.

**Σας ευχαριστούμε πολύ**

**Ρεπόρτερ:** Γιώργος Κομινάτος Γενατάς, Δήμητρα Σκολή, Μητροπούλου Εύα

**Φωτογραφία:** Παφιλιάρης Χρυσόστομος