

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ



## Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΖΑΝΙ

Μόλις το είδα σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να ήταν αστείο, να ήταν μυστηριώδες ή να ήταν μια απλή περιπέτεια. Όταν ξεκίνησα να το διαβάζω κατάλαβα πως μιλά για μια δασκάλα, την κυρία Βάσω Χαλάλη. Πρόκειται για μια δασκάλα που είναι διαφορετική από τους άλλους, γιατί το μάθημά της το έκανε με δημιουργικότητα και πολλή φαντασία. Μία μέρα όμως ο Διευθυντής την έπεισε να αλλάξει τρόπο μάθησης γιατί αυτός έκρινε ότι δεν ήταν αποτελεσματικός για τους μαθητές της. Αυτό όμως έφερε αντίθετο αποτέλεσμα και τα παιδιά έγιναν πιο ατίθατοι και ανιακούα. Η αλλαγή όμως της συμπεριφοράς προκάλεσε τη μεταμόρφωση του κεφαλιού της αγαπημένης τους δασκάλα σε ένα καζάνι. Το γεγονός αυτό τους αναστάσωσε ενώ ταυτόχρονα τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν το λάθος τους. Τελικά της έδειξαν ότι προτιμούσαν τον

«προσωπικό» της τρόπο διδασκαλίας και έτσι το καζάνι εξαφανίστηκε αλλά και το χαμόγελο επέστρεψε στα χείλη της κυρίας «Βάσως».

Οι ήρωες του βιβλίου είναι η κυρία Βάσω Χαλάλη, η Τιμωρισμένη Τσίχλα, ο Πιάνω Μύγες στον Αέρα, τα Ερωτευμένα Κορδόνια, η Αστραπή, το Φτυάρι, η Τσίμπλα ή Αγοροκόριτσο, ο Λόξιγκας, η Σβούρα, ο Κυρία Κυρία ή Πανταχού Παρόν, ο Αινστάιν Τσβαινστάιν Ντραινστάιν, το Μασμόθρευτο Μακαρόνι, το Γέλιο Σοπράνο, οι Κολλητοί, ο Βόλτας ή Τρικλοποδιάς, το Σπανάκι, το Γιουβαρλάκι και η Οδοντογλυφίδα, ο Παραμυθάς, το Τσιρότο, η Κατουρίστρα, το Γλειφιτζούρι, ο Δε Λέει Λέξη, ο Όχ Αμάν και η Νιάου.

Σας προτείνω να το διαβάσετε γιατί έχει πολλή πλάκα, περιπέτεια και είναι ένα βιβλίο με μεγάλο ενδιαφέρον.

**Ελένη Πολυδώρου**



## ΝΤΟΜΙΝΙΚ

Ο Ντομινικ είναι ένας σκύλος που του αρέσει η περιπέτεια και πάντα ήθελε να κάνει ταξίδια. Μία μέρα αποφάσισε να φύγει αφήνοντας μόνο ένα σημείωμα έξω από το σπιτάκι του που έλεγε «θα γυρίσω». Έτσι ξεκίνησε μετά από λίγο ο δρόμος χωρίζονταν στα δύο τη δεξιά πλευρά και την αριστερή, ήταν έτοιμος να διαλέξει τον αριστερό δρόμο μέχρι που συνάντησε μία μάγισσα – αλιγάτορα που τον ρώτησε αν θέλει να του πει τη μοίρα του εκείνος της είπε να του την πει που είπε πως λατρεύει την περιπέτεια και γι αυτό θα ήταν καλό να διαλέξει το δεξί δρόμο. Έτσι κι έγινε. Δεν πέρασε πολλή ώρα και συνάντησε ένα λαγό που πνιγόταν και στο χέρι του κρατούσε ένα κοντάρι με μυτερή μύτη, το έπιασε και τον έβγαλε έξω εκείνος του το έδωσε μετά από λίγο συνάντησε τη συμ-

μορία της Δευτέρας Παρουσίας που του έστησε παγίδα εκείνος παρά τα πολλά και δύσκολα εμπόδια κατάφερε να τους ξεφύγει. Περπάτησε στο δάσος μέχρι που είδε ένα μικρό σπιτάκι όπου μέσα ζούσε ένα γουρούνι ο Βαρναβάς πολύ μεγάλο σε ηλικία, λίγο πριν πεθάνει είπε στο Ντομινικ ότι έκρυβε ένα μεγάλο θουσαυρό κάτω από μία μηλιά 350 βήματα από το σπίτι του μετά από λίγες ώρες ο Βαρναβάς πέθανε, ο Ντομινικ έφαξε, βρήκε το θουσαύρο και το μοίρασε σε όλα τα ζώα του δάσους ανάμεσα τους ήταν και ο κ. ασβός, ένα αγριογούρουνο που θα παντρεβόταν και βεβαίως τον κάλεσε στο γάμο του όταν έφτασε η ώρα του γάμου ο Ντομινικ ξεκίνησε σε λίγα λεπτά είχε ήδη φτάσει εκεί γνώρισε μια όμορφη μαύρη σκυλίτσα όπου έφυγαν μαζί για νέες περιπέτειες!

**Βασιλική Τσουβαλιά**

σύγχρονη λογοτεχνία για παιδιά και για νέους



## ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο Ρεμί, ένα παιδί οχτώ χρονών, ανακαλύπτει πως η γυναίκα που τον μεγαλώνει στοργικά δεν είναι η πραγματική του μητέρα. Όταν ο άντρας της τον πουλήσει σε έναν πλανόδιο θεατρίνο, θα αρχίσουν τα βάσανα και οι περιπέτειες και ο μικρός Ρεμί θα βρεθεί να ταξιδεύει με έναν παράξενο θίασο δίνοντας υπαίθριες παραστάσεις. Ταξιδεύοντας σε πόλεις και χωριά έρχεται αντιμέτωπος με την κακία των ανθρώπων. Κάποιοι όμως, φωτεινές εξερέσεις σε ένα σκοτεινό και βίαιο κόσμο, θα του συμπαρυσταθούν και θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Κάθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, θα διακατέχεται πάντα από τη λαχτάρα να γνωρίσει τους πραγματικούς του γονείς!!! Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος και μου κίνησε το ενδιαφέρον η εικόνα γιατί αναρωτήθηκα τι λέει το βιβλίο αυτό και γιατί να μην υπάρχει οικογένεια!!!

Οι αγαπημένοι μου ήρωες είναι, ο Βιτάλης, ο Καλόκαρδος, ο μικρός Ρεμί, ο Ζερμπίνο, ο Καπί και η Ντολτσέ!!!

Σας προτείνω να διαβάσετε αυτό το βιβλίο γιατί είναι συγκινητικό και σου προσφέρει πολλά πράγματα!!!

**Εύα Μητροπούλου**

