

Συνέχεια από τη σελίδα 1

## ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩ- ΠΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ

Όχι! Η καταγωγή μου είναι από την πόλη του Χαλανδρίου και μάλιστα από το Χαλάνδρι που τότε ήταν ένα χωριουδάκι. Είχε πολύ λίγους κατοίκους και οι κάτοικοι, όπως μου είχε διηγηθεί ο παππούς μου, ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ήταν λοιπόν ένα χωριό με πεδινές εκτάσεις, στην περιοχή της Τούφας, όπου καλλιεργούσαν κυρίως κηπευτικά, λαχανικά και κάποιοι άλλοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία. Το Χαλάνδρι ήταν ένα χωριό!!!

**Σε ποιο σχολείο φοιτήσατε, ως παιδί, για πρώτη φορά και πώς ήταν εκείνα τα χρόνια;**

Φοίτησα για πρώτη φορά στο σχολείο της Τούφας, έτσι λεγόταν τότε το σχολείο της περιοχής. Το κτίριο ήταν ένα νοικιασμένο σπίτι ενός κυρίου Κωστόπουλου, όπως τον έλεγαν, και πριν πάμε στο νοικιασμένο κτίριο του Υπουργείου κάναμε μάθημα στο σπίτι ενός δασκάλου, που το είχε παραχωρήσει δωρεάν για σχολείο. Ήταν το σπίτι του αείμνηστου Παναγιώτη Κολόκα, που το είχε παραχωρήσει για να στεγάζεται το σχολείο της Τούφας

Στο σχολείο τότε κάναμε μάθημα και το Σάββατο και ήμασταν πολλά παιδιά μέσα στις τάξεις. Δεν ήταν κάθε δάσκαλος και τάξη αλλά είχαμε ένα δάσκαλο για την Πρώτη, έναν για τη Δευτέρα – Τρίτη, έναν για την Τετάρτη – Πέμπτη και ένα για την Έκτη. Από το προσδιορισμό των θέσεων έπαιρνε και το σχολείο το όνομά του. Το σχολείο τότε ήταν τετραθέσιο είχε δηλαδή τέσσερις δασκάλους. Αυτές ήταν τότε οι δυνατότητες της πολιτείας. Δεν μπορούσε τότε να έχει έναν δάσκαλο για κάθε τάξη όπως γίνεται σήμερα.

Το μάθημα γινόταν και για τις δυο τάξεις από τον ίδιο δάσκαλο. Έλεγε κάποια πράγματα για τη Δευτέρα και άκουγαν τα παιδιά της Τρίτης. Μετά γινόταν μάθημα για την Τρίτη και άκουγαν τα παιδιά της Δευτέρας στην ίδια ώρα μέσα στην ίδια αίθουσα. Το ίδιο γινόταν για την Τετάρτη – Πέμπτη. Υπήρχε λοιπόν το φαινόμενο να είναι ένας δάσκαλος για δύο τάξεις και μαθαίναμε ωραία γράμματα. Δεν στερηθήκαμε τίποτα. Μπορούσαμε και μαθαίναμε ό,τι μας έλεγαν οι δάσκαλοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί όπως ο αείμνηστος ο Παναγιώτης Κολόκας ο οποίος έχει αφήσει μια πολύ καλή ανάμνηση, ο οποίος όπως σας είπα παραχώρησε το σπίτι του για να γίνει σχολείο.

**Τι σπουδές έχετε κάνει;**

Έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Έχω τελειώσει Οικονομικά. Τελείωσα το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Τότε δεν υπήρχε άλλο Γυμνάσιο. Τότε ήταν ένα και μοναδικό! Τώρα ξέρετε πόσα Γυμνάσια έχουμε;

**Έχω ο μ ε  
οχτώ Γυμνά-  
σια και  
πέντε Λύ-  
κεια!!**

Τότε λοιπόν ήταν ένα και μοναδικό. Τα παιδιά ερχόντουσαν σε αυτό το σχολείο από την Πεντέλη, από τα Βριλήσσια, από την Αγία Παρασκευή και τη Φιλοθέη. Έξω από το Γυμνάσιο έβλεπες μια σειρά από ποδήλατα. Πάρα πολλά ποδήλατα! Γιατί οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και δεν υπήρχαν πάρα πολλά λεωφορεία και τα παιδιά έρχονταν με τα ποδήλατα στο Γυμνάσιο. Αφήναμε τα ποδήλατα μέσα στην αυλή, εκεί που σήμερα είναι τα παράθυρα του 1ου Γυμνασίου Καλλισπέρη και Διονύσου. Να σα ενημερώσω ότι το οικόπεδο αυτού του Γυμνασίου το είχε κάνει δωρεά η Σεβαστή Καλλισπέρη και γι' αυτό ο δρόμος έχει πάρει το όνομά της.

**Έχετε οικογένεια;**

Βεβαίως έχω οικογένεια! Έχω δυο μεγάλα παιδιά. Η κόρη μου είναι είκοσι έξι ετών και έχει τελειώσει τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο γιος μου είναι είκοσι ενός ετών. Μάλιστα χθες είχε τα Γενέθλιά του.

**Να τα εκατοστήσει και να τον χαιρέστε.**

Είναι γεννημένος στις δεκαέξι Ιανουαρίου και φοιτά σε ένα Κολλέγιο.

**Πόσο καιρό ασχολείστε με την πολιτική; Σας αρέσει αυτή η ασχολία;**

Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ασχολούμαι με τα προβλήματα της πόλης που γεννήθηκα. Ασχολούμαι με την πολιτική από μικρό παιδί, θα έλεγε κανείς. Από το 1978. Ίσως τώρα να είμαι ο πιο παλιός Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης του Χαλανδρίου. Δήμαρχος, όμως έγινα τώρα, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Προηγουμένως και για δύο τετρα-

ε τ ί ε ς  
ή μ ο υ ν α  
Πρόεδρος  
του Δημο-  
τικού Συμ-  
βουλίου και  
όλα τα  
υπόλοιπα  
χ ρ ό ν ι α  
ή μ ο υ ν  
απλός Δη-  
μ ο τ ι κ ό ς  
Σύμβουλος.  
Α σ χ ο λ ή -  
θηκα με τα  
κοινά, όπως  
λέμε, γιατί  
αγαπώ την  
πόλη που



Η ώρα της συνέντευξης από ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

γεννήθηκαν οι παππούδες μου, οι γονείς μου, εγώ και τα παιδιά μου και θέλω να κάνω και εγώ κάτι, ό,τι είναι δυνατό αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε για την πόλη μας. Για να είστε και εσείς καλύτερα στα σχολεία σας και αύριο ως πολίτες αυτής της πόλης να απολαμβάνετε, όσο είναι δυνατό, μια καλύτερη πόλη.

**Είχατε σκεφτεί από παλιά να γίνετε Δήμαρχος;**

Ξέρεις αυτό δεν μπορείς να το πεις με σιγουριά. Μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου, γιατί η φιλοδοξία στον άνθρωπο πρέπει να υπάρχει και κάθε ένας από τους ανθρώπους σκέφτεται τι θέλει να γίνει αύριο μεθαύριο. Είναι η φιλοδοξία του. Είναι η επιθυμία του. Αλλά δεν ξέρεις πραγματικά αν αυτός ο στόχος επιτευχθεί.

Δεν είχα στο μυαλό μου ευθύς εξ αρχής να γίνω Δήμαρχος. Όταν ξεκίνησα και ήμουν ένας απλός Δημοτικός Σύμβουλος, πριν από πολλά χρόνια, τότε δε σκεφτόμουν σε καμιά περίπτωση ότι θα μπορούσα να γίνω Δήμαρχος.

Εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως εξελίχθησαν... Κάποιοι έφυγαν... Έμειναν κάποιοι... Έτσι ωρίμασε και σε μένα η ιδέα ότι θα μπορούσα να διεκδικήσω, όπως και τον διεκδίκησα, το θώκο του Δημάρχου.

**Πριν ασχοληθείτε με το Δήμο Χαλανδρίου τι δουλειά κάνατε;**

Έκανα μια δουλειά που μοιάζει με αυτή που κάνετε εσείς τώρα. Δεν ήμουν ακριβώς



Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου με τα ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ