

ΤΑ

του Χαλανδρίου
ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου
Τεύχος 2 Μάρτιος 2012

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

Όταν ο κ. Φουρτούνης μας είπε να μπορούμε στο αμάξι του για να πάμε στο 12ο Δημοτικό σχολείο Χαλανδρίου για να καλύψουμε την αιμοδοσία των εκπαιδευτικών πετάξαμε από τη χαρά μας και δε σκεφτήκαμε καθόλου τη βροχή που έπεφτε.

Φτάνοντας εκεί πήγαμε κατ' ευθείαν στη



ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

μεγάλη αίθουσα, όπου υπήρχαν πολλοί άνθρωποι. Στην αίθουσα υπήρχαν πέντε κρεβάτια αιμοληψίας για να ξαπλώνουν επάνω οι εκπαιδευτικοί και να μπορούν οι νοσηλεύτριες να τους παίρνουν το αίμα. Για να δώσει όμως κάποιος αίμα

Συνέχεια στη σελίδα 6

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Απόκριες στην Ελλάδα και τον κόσμο

Ονομάστηκαν έτσι, επειδή την περίοδο αυτή, συνηθίζεται οι Χριστιανοί να μην τρώνε κρέας, δηλαδή «να απέχουν από κρέας». Λέγονται επίσης απόκριες, Απόκρεω, της Τυροφάγου, γιατί την εβδομάδα αυτή τρώνε μόνο γαλακτοκομικά και όχι κρέας, για να προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη με την ελληνική λέξη Απόκριά είναι και η λατινική λέξη Καρναβάλι (Carnaval, carnevale, από τις λέξεις «Carne=κρέας και Vale=περνάει».

Οι μέρες αυτές είναι μέρες γλεντιού, ψυχαγωγίας και «μασκαρέματος», είναι μέρες μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από παλιές γιορτές της ρωμαϊκής εποχής, τις γιορτές που ήταν αφιερωμένες στην έκπτωση

Συνέχεια στη σελίδα 7

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ

είπε ο Δήμαρχος του Χαλανδρίου κ. Γιώργος Κουράσης σε αποκλειστική συνέντευξη στα ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ.

Ο κ. Γιώργος Κουράσης έγινε δήμαρχος πριν ένα χρόνο και γι' αυτό σκεφτήκαμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα και εμείς αλλά και εσείς. Έτσι αποφασίσαμε να του πάρουμε μια συνέντευξη «εφ' όλης της ύλης».

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 μία ομάδα τεσσάρων παιδιών από την τάξη μας, συνάντησε τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο Χαλανδρίου. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την «εφ' όλης της ύλης» συνέντευξη. Μας καλοδέχτηκε στο γραφείο του που ήταν μεγάλο και περιποιημένο! Είχε ένα μεγάλο τραπέζι συνεδριάσεων με αρκετές καρέκλες γύρω γύρω και μία βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία. Επίσης το γραφείο του ήταν γεμάτο με εικόνες του Χριστού. Υπήρχε ένας υπολογιστής και πολλοί φάκελοι με χαρτιά!

Ο κ. Δήμαρχος μας είπε να καθίσουμε γύρω από το μεγάλο τραπέζι για να μπορούμε να συζητάμε ισότιμα. Καθίσαμε λοιπόν γύρω από το τραπέζι και η μεγάλη ώρα της αποκλειστικής συνέντευξης ήρθε.

Δεν σας κρύβουμε ότι είχαμε πολύ τρακ. Είχαν κοπεί τα πόδια μας. Και αυτό όμως το ξεπεράσαμε και σας παρουσιάζουμε αυτή την συνέντευξη – «ανάκριση» στο Δήμαρχο μας. **κ. Δήμαρχε θα σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις αρχικά για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Πού γεννηθήκατε και πού μεγαλώσατε;**

Γεννήθηκα στο Χαλάνδρι και μεγάλωσα στο Χαλάνδρι και μάλιστα από οικογένεια η οποία ήταν επίσης Χαλανδραίοι. Πάππου προς πάππον είμαι Χαλανδραίος

Άρα δεν κατάγεστε από κάπου αλλού.

Συνέχεια στη σελίδα 4



Ο Δήμαρχος κ. Γ. Κουράσης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας, ο συμμαθητής μας, Γρηγόρης Μαργαρίτης, ασχολήθηκε με τη διατροφική πυραμίδα. Μετά από αυτό, σκεφτήκαμε να του προτείνουμε να συνεχίσουμε το άρθρο του και να κάνουμε μία έρευνα, ώστε να διαπιστώσουμε τι τρώει το κάθε παιδί.

Έτσι φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο δώσαμε πρώτα στο δάσκαλό μας να το ελέγξει και στη συνέχεια ζητήσαμε και

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Στις 6 Δεκεμβρίου ο δάσκαλος της τάξης μας οργάνωσε τις εκλογές της τάξης μας για να αναδειχθεί το Μαθητικό Συμβούλιο. Συμφωνήσαμε ότι στις εκλογές όλα τα παιδιά μπορούσαν να ψηφίσουν τον εαυτό τους και άλλα δύο παιδιά. Επομένως όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε υποψήφιοι για μια από τις τρεις θέσεις, του προέδρου, του γραμματέα και του ταμία. Η διαδικασία των εκλογών ξεκίνησε.

Συνέχεια στη σελίδα 5