

# Η 28η Οκτωβρίου και ο εορτασμός της στο σχολείο μας

Συνέχεια από τη σελίδα 1



Τα παιδιά της χορωδίας της Ε τάξης

λευταία λόγια του Ιταλού ο Μεταξάς σηκώθηκε όρθιος .

Η φωνή του αντήχησε δυνατά:

'ΟΧΙ! Δεν θα περάσετε από τα ιερά χώματα μας!

'ΟΧΙ! Δεν θα περάσετε απ' αυτή τη γη που είναι ποτισμένη με αίμα.

Ο τότε πρωθυπουργός Μεταξάς απευθύνεται μετά στον Ελληνικό λαό και λέει: «Η στιγμή που θα αγωνιστούμε για την ανεξαρτησία της Ελλάδας την ακεραιότητα και την τιμή της έφτασε»!!!

Οι νέοι ντύθηκαν στο χακί και πήραν τον δρόμο της Πίνδου. Περήφανοι σαν τα άγρια πουλιά ανέβηκαν στις Βουνοκορφές .Κι ενώ τους ανεμόδερνε ο βοριάς αυτοί φώναζαν «ΑΕΡΑ» κι ορμούσαν για την νίκη. Με λίγα πολεμοφόδια και λίγα τρόφιμα, διάβηκαν ποτάμια, διασκέλισαν χαράδρες και έφτασαν ως την Κορυτσά, Τεπελένι, Χείμαρα, Άγιοι Σαράντα!

'Ετσι έγραψαν οι Έλληνες πάνω στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας σελίδες δόξας και ηρωισμού. Για όλους αυτούς τους Έλληνες που θυσιάστηκαν με μεγάλη υπερηφάνεια γιορτάζουμε αυτήν την επέτειο κάθε χρόνο.

Σε όλα τα σημεία της Ελλάδας γίνονται γιορτές και παρελάσεις .

Φέτος στο σχολείο μας την ευθύνη είχαν τα δυο τμήματα της Ε τάξης. Συνείχαμε όλα τα παιδιά. Άλλοι στη χορωδία, άλλοι απήγγειλαν ποιήματα, άλλοι οργάνωσαν επετειακά δρώμενα και άλλοι έπαιξαν κάποιο ή κάποια μουσικά όργανα.

Τη γιορτή παρακολούθησαν μαθητές και γονείς του σχολείου. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και η εκτίμηση όλων ήταν ότι είχε μεγάλη επιτυχία.

Επίσης για πρώτη φορά παρελάσαμε μαζί με τα υπόλοιπα απιδιά στο κέντρο του Χαλανδρίου. Νιώσαμε πολύ υπερήφανοι και πραγματικά ελληνόπουλα καθώς βαδίζαμε με βήμα γοργό και με την γαλανόλευκη σημαία να κυματίζει εμπρός μας!

**Δήμητρα Σκολή, Μαρία Μπουνιαλέτου**

# Η Επέτειος του Πολυτεχνείου στο σχολείο μας

Κάθε Νοέμβρη ο νους και η καρδιά μας είναι εκεί στο Πολυτεχνείο στην εξέγερση των φοιτητών, της νεολαίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού κατά της χουντικής τυραννίας, τον Νοέμβρη του 1973. Το Πολυτεχνείο ήταν η κορυφαία εκδήλωση της επτάχρονης αντichουντικής πάλης και μια από τις κορυφαίες στιγμές των αγώνων του λαού και της νεολαίας.

Για την 17η Νοεμβρίου το σχολείο μας έκανε μια γιορτή προς το Πολυτεχνείο. Σ' αυτή την γιορτή έπαιξαν τα παιδιά της τετάρτης τάξης. Η γιορτή άρχισε στις 8.30 η ώρα το πρωί και τελείωσε στις 9.30.

Τα παιδιά διάβασαν κείμενα που μιλούσαν για το θάρρος και την γενναιότητα των φοιτητών και όλου του ελληνικού λαού ενάντια στην χουντική τυραννία. Τραγουδίσαν γνωστά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που οι στίχοι τους μιλούσαν για των αγώνα όλων αυτών που χάθηκαν αλλά και όσων έζησαν και θυμούνται την ημέρα αυτή.

Αυτά τα παιδιά τίμησαν αυτή την ξεχωριστή γιορτή για την χώρα μας. Αυτούς που πάλεψαν για το Πολυτεχνείο, πέθαναν πολλά παιδιά και κάθε χρόνο την ίδια μέρα, αυτές οι τάξεις μας θύμισαν με τα λόγια τους τι έγινε τότε.

**Λάμπρος Σκεπετάρης, Στέλιος Μουλάι**

# ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ

Συνέχεια από τη σελίδα 4



Δρώμενο από τα παιδιά της Ε2



Η λέξη ρομπότ προέρχεται από το σλαβικό robot που σημαίνει εργασία. Σε πολλές σύγχρονες σλαβικές γλώσσες (πχ την πολωνική) χρησιμοποιείται σαν έκφραση της καθημερινότητας με την έννοια της σκληρής δουλειάς (αντίστοιχο του χαμαλίκι).

Από τα πρώτα ρομπότ που αναφέρονται στη λογοτεχνία είναι ο Τάλως από την ελληνική μυθολογία και οι 20 τρίποδες λέβητες του Ηφαιστού.

Με την ανάπτυξη και μελέτη των ρομπότ ασχολείται η ρομποτική, επιστήμη που αποτελεί συνδυασμό πολλών κλάδων άλλων επιστημών, κυρίως της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.

**Δημοσθένης Κανέλλος**